

Nieuwsbrief juni 2015

De doorstart is een feit!

Woensdag 1 april kregen we officieel de sleutel van de Admiraal Banckertweg 21.



Nu konden we eindelijk alle opgestapelde dozen en kratten naar de nieuwe locatie brengen, stellingen afbreken en (de meeste hiervan) opnieuw opbouwen.

De volgende bedrijven hebben ons belangeloos geholpen met de verhuizing: **Visie-R, de Klare Lijn, het Boedelhuis, Wijkvereniging 'Tussen de Rijnen'** en niet in de laatste plaats **'Mottier Opknop- en Onderhoudswerk'**.



Als vrijwilligers mogen we best trots zijn op het werk dat we hebben verricht. Een ieder op zijn eigen manier. Bijzondere dank gaat in dit geval toch wel uit naar **Ilja, Roland, Peter, Jac, Jan, Eric en Julius** voor het zware til- en sjuwwerk dat zij wekenlang belangeloos verricht hebben!!

Nu er tegen aan!

Op vrijdag 1 mei zijn we voor de bezoekers weer open gegaan op de Admiraal Banckertweg; de officiële feestelijke opening zal nog plaatsvinden.



Woensdag 20 mei hebben Ilja & Roland de sleuteloverdracht gedaan op de Middelstegracht.

Onze nieuwe ruimte is een stuk kleiner. Het is daarom ook logisch dat we veel (verouderde) boeken helaas hebben moeten weggooien. We hopen echter dat we in de toekomst een zo'n gevarieerd mogelijk aanbod boeken kunnen blijven aanbieden.

Nieuwsbrief juni 2015

Voorlopige activiteiten:

Zondag 31 mei
Boekenkraam bij 'Amigo with Friends'
13 – 17 uur
J.C. de Rijpstraat, Leiden

Zondag 14 juni
Meditatiemiddag met Ko Taffijn
14 – 15.30 uur (deur open om 13.50)
Toegang gratis

Zondag 21 juni
Lezing van Leo van Zanen
'Dante'
13 – 17 uur
Toegang gratis

Verdere info: zie website & Facebook.

www.boekenzolderleiden.nl/
nl-nl.facebook.com/deboekenzolderleiden

Vrijwilligers:

Momenteel loopt Kim Maris mee op de zaterdagmiddag.

Per 1 januari zijn Willy & Herman Taffijn helaas gestopt. Wij danken ze voor hun inzet en wensen ze uiteraard veel succes bij hun verdere activiteiten!



Ter info:

We hebben veel enthousiaste reacties over onze doorstart mogen ontvangen. Deze is op de Facebook pagina tot nu toe 29 keer gedeeld. Met een lijst van 36 reacties en 146 'likes'. Daarnaast heeft de pagina per week gemiddeld 57 keer berichtbereik!



Op de nieuwe locatie willen we uiteraard meteen nieuwe boekenleggers! Hiervoor hebben we Paul Janssen gevraagd de productie op zich te nemen. Daarnaast houden Olga en Roland zich bezig met het ontwerpen van het nieuwe logo.

Het idee bestaat om op de achterkant van de boekenlegger een 'Vrienden van De Boekenzolder'- concept af te drukken. Hierbij krijgt de bezoeker de mogelijkheid een bedrag van 10, 25 euro of meer per jaar te doneren.

Onze nieuwe openingstijden zijn:

Donderdag 13 – 17 uur
Vrijdag 13 – 17 uur
Zaterdag 13 – 17 uur