



De Boekenzolder

Verslag over 2011



**Boekenzolder Leiden
Middelste Gracht 38
2312 TX Leiden**

Activiteiten vóór 2011

Borderline Books is opgericht in 2001 en verzamelt afgedankte boekenpartijen om deze gratis te verdelen onder vluchtelingen, (ex-)gevangenen, dakloze mensen en anderen die weinig of geen toegang hebben tot boeken. Sinds 2004 maakt het project deel uit van de Stichting Kittiwake, die tot doel heeft mensen die zich aan de marge van de maatschappij bevinden, in de ruimste zin van het woord, te helpen om op een mens- en milieuvriendelijke manier de draden van hun leven (weer) op te pakken.

Na de nodige huisvestingsperikelen kan Borderlinebooks in Leiden sinds drie jaar beschikken over een zolderruimte in een oude fabriek, en we noemen het project nu De Boekenzolder. Deze afgelopen drie jaar zijn er vooral contacten geweest met instellingen, waaraan grote hoeveelheden boeken werden gegeven.

Enkele voorbeelden:

Kessler Stichting (3000 boeken)

Onderwijswinkel (kinderboeken)

Scholen in Suriname

De boeken werden verworven door schenkingen van uitgevers, boekhandels en bibliotheken. De boeken werden bewaard in kratten en dozen. Als een instelling contact opnam met haar wensen, werden boeken uitgezocht en verzonden.

Activiteiten in 2011

In het voorjaar van 2011 hebben leerlingen van het ROC Da Vinci in het kader van hun maatschappelijke stage een begin gemaakt met het alfabetiseren van Nederlandstalige romans. In juni 2011 is de Boekenzolder opengesteld voor individuele bezoekers van het festival van wijkvereniging Tussen de Rijnen. Dit was een groot succes en leidde tot het voornemen de Boekenzolder meer toegankelijk te maken voor alle inwoners van Leiden, ook op individuele basis. Zodoende is er hard gewerkt aan de verbreding van de Boekenzolder: verbreding naar individuele bezoekers, naast de reeds bestaande contacten met instellingen.

Om toegankelijk te zijn voor individuele bezoekers was het nodig de Boekenzolder in te richten met boekenkasten waarin de boeken geordend worden. Hieraan wordt nog steeds gewerkt. Van het Utrechtse project *Books4life* dat zijn werkzaamheden moest beëindigen kregen wij veel boekenkasten.

Ook moeten er wat technische reparaties komen, vooral rond de verlichting. Een voorbeeld: om het licht aan te maken, moet eerst in het donker de hele Boekenzolder doorkruist worden. Er moest dus een lamp in de gang komen.

Wanneer de Boekenzolder op orde is, worden ook gezellige hoekjes ingericht waar mensen kunnen komen zitten om in de boeken te snuffelen. Dit gebeurt met zitbanken en tafeltjes, die op goedkope wijze (weggeef, kringloop) verworven worden.

Wanneer de ruimte overzichtelijk, schoon en gezellig is, is het mogelijk om bijeenkomsten te organiseren, zoals voorleesmiddagen met kinderen, bijeenkomsten met schrijvers en/of dichters. Dit is een activiteit voor het voorjaar van 2012, omdat de ruimte in de winter hier te koud voor is.

De Boekenzolder heeft naast Nederlandstalige boeken ook grote collecties boeken in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Portugees. Voorts zijn er boeken aanwezig onder meer in de Scandinavische talen, Urdu en Amhaars, Hindi, Chinees, e.d.

De meeste Portugese boeken zijn in 2011 naar Mozambique gegaan.

Borderline Books Leiden werkt zonder structurele financiering. De activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers.

Nadat een aantal vrijwilligers van het eerste uur naar het buitenland is vertrokken, is er een nieuwe groep vrijwilligers actief geworden. De Boekenzolder is twee dagdelen per week

open, en dan zijn er gemiddeld acht vrijwilligers aanwezig. Zij ordenen de boeken en wijzen bezoekers de weg.

Er komen gemiddeld tussen de 25 en 30 bezoekers per dagdeel. Zij mogen per keer zeven boeken meenemen.

Er worden ook nog steeds boeken aan instellingen geleverd. Met welzijnsinstelling Libertas zijn verschillende keren dozen boeken geleverd voor hun vestigingen (in totaal ruim 400 boeken). Er zijn projecten met zwerfboeken uitgevoerd. In september een met een groep Leidse studenten die ieder tien boeken in de stad verspreidden. Ook is een zwerfboekenproject voor kinderen uitgevoerd. Vrouwenopvang Overijssel kreeg 400 boeken; de Stichting Fair Work (voor slachtoffers van mensenhandel en moderne slavernij) 200 boeken. Er is veel vraag naar kinderboeken, door onderwijswinkels (800 boeken), kinderopvang, weekendprojecten voor jongeren.

In september heeft de Boekenzolder met drie kramen in de binnenstad gestaan ter gelegenheid van autoloze zondag: een goede manier om meer bekendheid te verwerven onder de inwoners van Leiden. Ook de aandacht die het Leidsch Dagblad op 25 november 2011 aan de Boekenzolder schonk leidde tot meer bezoekers.

In het najaar heeft de Boekenzolder samengewerkt met Amnesty Leiden. Die hielden op 16 en 17 december een verkoop van door particulieren geschonken boeken. In oktober/november heeft de Boekenzolder voor Amnesty boeken ingenomen en zo lang bewaard. De door Amnesty niet verkochte boeken zijn op 17 december naar de Boekenzolder gegaan.

De Boekenzolder onderhoudt goede contacten met verwante organisaties, zoals de Leidse weggeefwinkel. Er wordt over en weer naar elkaar verwezen.

Dankwoord

De Boekenzolder kan niet functioneren zonder de genereuze medewerking van allen die ons boeken leveren: uitgevers, boekhandels, bibliotheken en particulieren. Wij zijn daar dankbaar voor en hopen dat u het volgend jaar ook aan de Boekenzolder wilt denken wanneer u boeken over hebt.

Een telefoontje volstaat aan:

Sjaak van Rijn, 06 53848005, J.m.vanrijn@xs4all.nl

Wij komen ze graag ophalen.



de kittiwake of drieteenmeeuw

Naar zolder tegen boekenloosheid

DOOR NADINE MUSSERT

LEIDEN - Momenteel wachten er zo'n twintigduizend boeken op De Boekenzolder in Leiden op een nieuw baasje. Het is even wennen voor een ieder die de bieb gewend is, maar hier kun je gratis een boek of meer meenemen. Uitgelezen, oude exemplaren worden bovendien met open armen ontvangen. Niet alleen de boeken komen zo nog eens ergens, ook de bezoekers van De Boekenzolder hebben zo een prachtige plek om nieuwe contacten op te doen.

Sjaak van Rijn had een voorzichtige start gemaakt met De Boekenzolder. Na het wijkfestival aan de Middelste gracht weet de buurt de zolder te vinden. De duizenden boeken alleen al zorgen voor sfeer op de oude fabriekszolder. Toch mag daar volgens vrijwilligster Tja Mortier en Van Rijn wel wat meer aan gedaan worden. Het tweetal denkt aan een leestafel met de mogelijkheid om een krant te lezen en 'een bakkie te doen'. „Een boek lezen is ook een vorm van rust creëren en de gedachten positief te beïnvloeden. Men kan zich met een boek in een eigen wereld terug trekken en toch hier anderen tegenkomen.”

Het idee is ooit ontstaan als een campagne tegen boeken-



Sjaak van Rijn en Tja Mortier op de Boekenzolder. FOTO NADINE MUSSERT

loosheid voor 'mensen op drift': vluchtelingen, daklozen. Van daaruit heeft De Boekenzolder nog veel trouwe klanten onder organisaties als Rivierduinen en voorheen het asielzoekerscentrum. De Boekenzolder moet

het momenteel van mond-tot-mondreclame hebben. Het wijkfestival was daarvoor een goed moment. In de buurt wonen mensen uit allerlei lagen van de bevolking. „Ben van de Poolse dames uit de buurt heeft



alfabet en thema. De zolder is alleen op donderdag- en vrijdagmiddag geopend. „In de toekomst moet de entree wat aantrekkelijker worden en we denken aan voorleesmiddagen, boekenclubjes en een manier om bezoeken boven van koffie of thee te kunnen voorzien”, vertellen Van Rijn en Mortier.

Slot

De Boekenzolder is de laatste aflevering van de Herfstpremie. De inzending zat tussen de uiteindelijk 105 initiatieven die de afgelopen twee maanden zijn binnengekomen. Een verassend hoog aantal voor dit eerste jaar dat fonds 1818 en het Leidsch Dagblad samenwerken met de Herfstpremie. Wellicht komt er volgend jaar een vervolg.

Volgende week vindt de prijsuitreiking plaats en vervolgens kunnen de initiatiefnemers aan de slag met hun ideeën. In totaal worden zeventien prijzen uitgereikt, variërend van 1000 tot 10.000 euro.

Leidsch Dagblad 25.11.2011